

LIFE/STYLE/GIDS

dS De
Standaard

31 03 2018

MAGAZINE

**E-MAILLEN ZONDER
STOMME GROETJES**

**GEPEKELDE PAASEIEREN
MET EEN KLEURTJE**

**MET DE BABY
IN DE CAMPER**





PALAIS DE LA FOLLE CHANSON IN ELSENE, KUNSTWERK VAN PHILIPPE LEBLANC

LIFE
**LANG
WEEKEND**

'IK HEB EEN
PASSIE VOOR
ART DECO EN
BAUHAUS. IK HOU
VAN DE VORMGEVING,
OOK DE DUURZAAMHEID
VAN DE MATERIAL
EN INSPIREERT'

4

ART-DECOWANDELING

'De schoonheid in moderne kunst en architectuur zoek ik bewust op. Het opent mijn blik en geeft voeding aan mijn ontwerpen. Ik heb een passie voor art deco en Bauhaus. Ik hou van de vormgeving, ook de duurzaamheid van de materialen inspireert. Intussen is mijn oog getraind en valt mijn blik als vanzelf op een woning of gebouw in die stijl, maar evengoed boek ik een georganiseerd bezoek, zoals het Banad Festival in Brussel of de Bauhaus-rondleiding in Tel Aviv. Nog een tip: het Museum Van Buuren in Ukkel is prachtig en zo vooruitstrevend. Het is tot het tapijt toe in zijn stijl bewaard gebleven. Het marmer, het houtwerk, de prachtige lampen, de gedurfde kleurkeuzes: dat soort lef mis ik in de hedendaagse interieurs.'

5

KOEIEN KIJKEN

'Door de winter en vooral de regen fiets ik te weinig. Nog even en ik ben weer weg. Een landschap in beweging, de zon en de stilte. En af en toe een schaap of een koe. Tot ergernis van mijn vriend stop ik elke keer wanneer ik een kudde spot. Die dieren stralen zo'n rust uit. Dan wil ik gewoon een beetje kijken.'

'Het liefst volg ik knooppunten. Zo heb je en route een doel: bordjes in de gaten houden. Bovendien zijn die uitgestippelde routes erg mooi. De voorbije twee jaar heb ik bijna elke knooppuntroute in mijn buurt uitgetest. Favorieten gaan van Schiplaken naar Perk of richting Wespelaar-Wakkerzeel-Werchter. Bij die laatste kom je langs een gezellige ezelshoeve. Ook de Melkerij in Zemst is een prachtige plek om onderweg iets te drinken. Een Leffe, bijvoorbeeld, want bier hoort op de een of andere manier bij een fietsnamiddag.'

Ellen Verbeek heeft nog tot 11 april samen met Alter-Era een pop-upstore in Antwerpen, Huidevetterstraat 47

**WEEKEND
IN HET KORT**

KIJKEN

Reisprogramma's en natuurdocumentaires of Cinema Galeries, een art-decobioscoop met een fijne selectie cultfilms.

ETEN

Het echte Thaise eten van Overzee (Antwerpen), de tagliata van entrecote bij l'Entrecôte et les Dames (Amsterdam) en probeer op Bali zeker eens The Shady Shack.

FIETSEN

De kastelenroute met vijf lussen: Hofstade, Zemst, Elewijt, Zemst-Laar en Epegem.

APERITIEF

Een gin-tonic met bessen, een Italiaanse verdicchio of een rode rioja.

VOETENWERK

Ik heb het wat gehad met de witte sneakers. Voor mijn zomercollectie werk ik met kleur en colored plex, een materiaal dat comfortabel, opvallend, een tikje seventies en futuristisch is. Het model 'Buta' wordt mijn zomerfavoriet.

KUNST KIJKEN

Enkele favoriete galeries: Fifty One, Axel Vervoordt, Ingrid Deuss en Xeno-X in Antwerpen, Stephan Simoens in Knokke. De lijst van musea is eindeloos, een paar recente ontdekkingen: De Pont in Tilburg en het Gemeentemuseum in Den Haag.

WEEKENDSOUND

Daft Punk en Arsenal.

ZATERDAGRITUEEL

Rondstruinen op de markt van Mechelen en dan eindigen met oesters of een broodje krab aan het schattige viskraampje.

PARK

Het Middelheimmuseum heeft de allerbeste mix van cultuur, architectuur en natuur. Het Paviljoen van Braem is mijn favoriete bouwwerk.

LEZEN

Inspirerende boeken over Erwin Olaf, Richard Prince, Guy Bourdin, Melvin Sokolsky, Luc Tuymans. *Het geheime boek van Grazia dei Rossi, Oorlog en terpentijn, De bekeerlinge.*